

# Medie-storm over jødemission



I de seneste måneder af 1999 har der raset en medie-storm i Nordamerika over spørgsmålet om jødemission. Den begyndte i september og blev sat i gang af sydstatsbaptisterne som i forbindelse med de jødiske efterårsfester havde udsendt en 12-siders pjec med titlen »Days of Awe« (Højtidsdage). Pjecen var beregnet for kristne og opfordrede dem til at bede for jøder rundt omkring i verden. Heftet indeholder også oplysninger om de jødiske efterårsfester.

Fra jødisk side har man følt sig meget fortørnet over dette hefte. En skarp reaktion kom fra Abraham Foxman, som er leder af *Anti-Defamation League* (en jødisk gruppe som bl.a. forsvarer jøders borgerrettigheder): »Det er stødende og arrogant. Det forudsætter at baptisterne og de kristne som sådan besidder den absolutte sandhed ... Den grundlæggende holdning, at jøderne uden kristendommen ikke har nogen fremtid, er det som førte til inkquisition og fordrivelse og er grundlaget for den vestlige verdens antisemitisme.« Og videre: »Vi har ikke brug for jeres kampagne, jeres anstrengelser og jeres bønner ... Las os være i fred og overlad det til os selv at afgøre hvad vi skal tro på og hvordan.«

Til dette har en talsmand for sydstatsbaptisterne bl.a. sagt: »Det er ironisk at baptisterne skal beskyldes for den antisemitisme og forfølgelse som er foregået i århundreder ... Vi har været de mest ihærdige forsvarere af religionsfriheden ... Og vi sydstatsbaptister gør ikke krav på at have monopol på sandheden. Vi hævder at Jesus Kristus er sandheden, og vi tilbeder ham ... vi ønsker at give jøder mulighed for at forstå at Jesus Kristus er den forjættede Messias.«

Enkelte jødiske kommentatorer tager imidlertid klart afstand fra at betragte pjecen med bønnerne som antisemitisk. Jeff Jacoby er en af dem

*Jødemission blev taget op til debat af Larry King i hans meget populære talk-show på CNN den 12. januar 2000. Uddrag af dette debatprogram findes på midtersiderne.*

og han skriver bl.a.: »Der er ikke ét uforsonligt eller intolerant ord i hele pjecen.« Påstanden om at baptisterne er i gang med en pogrom, kalder han »det værste vås« og fortsætter: »De 250 år jøder har levet blandt amerikanske kristne har været en periode med fred og velstand som praktisk taget er uden sidestykke i jødisk historie. At sætte sydstatsbaptisterne i forbindelse med europæisk antisemitisme – for ikke at tale om Hitler – er aldeles uanstændigt.«

Medie-stormen i Nordamerika over jødemission giver også os i Den Danske Israelsmission anledning til igen at overveje hvad det hele drejer sig om. Vi tager sammen med kristne og messianske jøder andre steder i verden afstand fra at gøre brug af uhæderlige midler og manipulation i forbindelse med evangeliets forkyndelse. Som europæiske og lutherske kristne tager vi afstand fra kirkens forsyndelser gennem tiderne mod det jødiske folk – og også afstand fra Luthers antisemitiske udtalelser. Men vi kan og vil ikke undlade at bringe evangeliet til jøder. Og vi ser ikke den fjerneste antydning af antisemitisme i det forhold at vi beder om at det jødiske folk må komme til tro på Jesus som Messias.

Derfor: i stedet for at nedtone forbønnen for Israel vil vi bruge anledningen til at opfordre til fortsat forbøn for det folk fra hvem vi modtog evangeliet.

*Kai Kjær-Hansen*

# Det kunne have været værre – men det er nu ærgerligt ...

Israelske myndigheder og politi var i højeste alarmberedskab i dagene omkring begyndelsen af år 2000. Ikke mindre end 12.000 ekstra politifolk var indkaldt for at sikre at ekstremistiske kristne med millennium-feber ikke gjorde sig selv eller andre fortræd. Heldigvis gik overgangen fra 1999 til år 2000 lettere end man havde frygtet fra israelsk side.

I Jerusalem koncentrerede politiet opmærksomheden ikke mindst omkring Oliebjerget. Ifølge pressemeddelelser fra Israel blev kun en håndfuld kristne arresterede, folk som på en eller anden måde håbede på at Kristi genkomst skulle indtræffe netop ved årsskiftet mellem 1999 og 2000, og folk som de israelske myndigheder frygtede kunne gøre sig selv eller andre fortræd. Blandt de arresterede var amerikaneren Bobby Engel – også kendt under navnet Bobby Bibel. Han havde bedt om en nøgle til Himmelfartskirken og fortalte politiet at han havde planlagt at hoppe ud fra kirkens tag. Næste dag sad han i en flyvemaskine – hjulpet af de israelske myndigheder – med Los Angeles, hans bopæl, som destination.

Ved den Gyldne Port – den tilmurede port i bymuren omkring det gamle Jerusalem og hvor Messias ifølge jødisk tradition skal drage ind i Jerusalem, når han kommer – blev

et par højrøstede kristne arresteret og sendt til behandling på det hospital i Jerusalem som tager sig af den slags ting og den slags folk. Også de befandt sig nogle dage senere i et fly på vej tilbage til deres hjemland.

Også i Megiddo var det israelske politi i højeste beredskab. Her havde en del kristne forsamlet sig i håbet om at Harmageddon-slaget skulle indledes (se Åbenbaringsbogen 16,16). Også de blev skuffet.

Det kunne have været værre ...

Mens man kan glæde sig over at det ikke lykkedes en eller andet ekstremistisk kristen at få sin gruppe til at begå selvmord for at fremskynde Kristi genkomst – eller for den sags skyld stikke ild på moskeerne på tempelbjerget i samme øjemed – kan man alligevel ærgre sig over at det lykkedes for disse ekstreme kristne at stjæle billedet i forbindelsen med fejringen af år 2000 i det såkaldt hellige land.

Hvor er det ærgerligt at det som kristne fejrer i forbindelse med år 2000 – nemlig Jesu fødsel og de ord der fulgte med om hans frelsende gerning – kun i ringe grad er kommet til udtryk gennem de israelske medier.

Ud over verden er der kristne som *ikke* identificerer sig med disse ekstremistiske krist-



Den Gyldne Port i Jerusalems bymur er i dag lukket. Ifølge jødisk tradition skal Messias, når han kommer, gå ind i Jerusalem gennem denne port.

ne som mener at de kan fremskynde Kristi genkomst ved deres mærkværdige påfund.

Kristus kommer i sin time. Det Nye Testamente forkyn-der at vi skal være årvågne.

*Kai Kjær-Hansen*

REJSE **FELIX 2000**  
**ISRAEL**

---

Bedst – billigst  
Gruppe eller  
individuel

Rekvirer katalog

---

☎ 75 92 20 22  
[www.felixrejser.dk](http://www.felixrejser.dk)

# Kol HaYeshua – Frelsens Stemme



*Kol HaYeshua* er navnet på et radioprogram som produceres i Israel af messianske jøder. Navnet betyder *Frelsens Stemme*, og programmerne sendes af Trans World Radio på mellemhøje. Programmet gik i luften for første gang i august 1998 og kan høres over hele Israel. Trans World Radio er en kristen radiostation der fortrinsvis sender til egne på jorden hvor det er vanskeligt at forkynde evangeliet.

I begyndelsen var der blandt de messiansk-jødiske ledere en smule uenighed om hvordan man skulle gribe sagen an, men ifølge de seneste oplysninger fra Trans World Radio har man nu fundet et koncept som de fleste ledere er glade for.

Programmerne er meget forskellige, idet man forsøger at målrette dem til forskellige grupper af jøder. Et ugentligt program henvender sig specielt til en ortodoks-jødisk lytterskare. I et andet program gennemgås det ugentlige sabbatsstykke fra Det Gamle Testamente, altså det afsnit

fra Bibelen der oplæses i synagogen. Et tredje program er møntet på sekulariserede israelere. Et fjerde program tager udgangspunkt i filosofiske betragtninger og er primært rettet mod en intellektuel lytterskare. Desuden er der programmer hvor Bibelen gennemgås skrift for skrift, og programmer der kombinerer skriftflæsning med messiansk-jødisk musik mm.

Foruden disse programmer på hebraisk sendes der et ugentligt program på russisk. Man regner med at der i Israel i dag er over en million russisk-talende mennesker.

Programmerne produceres af messiansk-jødiske ledere fra de forskellige strømninger der findes blandt de Jesustroende i Israel i dag. Målet for dem alle er at fortælle jøder om jøden Jesus og det på en jødisk måde.

Programmerne finansieres overvejende igennem Trans World Radio, som for sit vedkommende modtager støtte fra kristne organisationer og enkeltpersoner ud over hele

verden. I Danmark sender Norea Radio kristne radioprogrammer.

I det seneste informationsbrev fra *Trans World Radio* (december 1999-januar 2000) gives der eksempler på positive reaktioner til *Frelsens Stemme* i Israel, reaktioner fra lyttere som igennem programmerne er blevet udfordret af evangeliet. Informationsbrevet slutter på følgende måde:

Til trods for positive reaktioner er der også nogle der reagerer negativt på programmet. For nylig udtalte Joseph Shulam: »Herren velsigner fortsat *Kol HaYeshua* i Israel. Det har været en god måned med lydhørhed og chikane.

De ortodokse jøder ved ikke hvad de skal gøre for at standse os. De sidste tre søndage har de sendt fotografer for filme alle der går ind i vor bygning. Så sidste uge inviterede jeg dem indenfor og filme så de ikke behøver at vente udenfor. De var chokerede over at vi ikke er bange for dem.» Kai Kjær-Hansen